

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ)
Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
Διδάσκων: Αρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Ψωίνος

- Μας αξιώνει η Χάρης του Θεού και εφέτος να συμμετέχουμε στα Σεμινάρια αυτά. Τούτη τη χρονιά θα ασχοληθούμε με διάφορα "θέματα", τα οποία αποτελούν αναζήτηση του καθενός από εμάς.
- Τα θέματα αυτά:
 - * Μας διαφωτίζουν
 - * Μας απαντούν
 - * Μας εξηγούν
 - * Μας γνωστοποιούν
 - * Λύνουν προβλήματα πολλά
- "Πατερικής Θεολογίας": Πρόκειται για τη θεολογία (με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος) των Αγίων Πατέρων, την οποία απεδέχθη η Εκκλησία μας και την έκαμε διδασκαλία της.
- Ξεκινάμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο απασχολεί πολλούς, πολλοί υποβάλλουν και μάλιστα ζητούν λογικές αποδείξεις. Πρόκειται για το ερώτημα περί της υπάρξεως του Θεού.
- Πολλοί άνθρωποι αμφιταλαντεύονται σχετικά με το αν υπάρχει Θεός ή όχι. Κάποιοι ζητούν αποδείξεις ή χειροπιαστά πράγματα. Κάποιοι άλλοι παραμένουν αδιάφοροι. Κάποιοι τελευταίοι φτάνουν να πουν ότι δεν υπάρχει Θεός.
- Ο Προφητάναξ Δαβίδ λέγει "Είπεν ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός"(Ψαλ. 13,1). Ο λόγος αυτός καθιστά αρνητή της ύπαρξης του Θεού όχι τον σοφό και πολυμαθή και συνετό άνθρωπο αλλά τον μωρό, τον ασύνετο, τον πονηρό και διεφθαρμένο άνθρωπο.
- Ο ιερός Δαμασκηνός θεωρεί τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχει Θεός ως το "ἄλογώτατον και πάντων κακῶν κάκιστον τῆς ἀπωλείας βάραθρον"
- Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό είναι απαραίτητη μια βασική προϋπόθεση για να συνηθειοποιήσουμε την ύπαρξη και την παρουσία του Θεού: ο φωτισμός του Παναγίου Πνεύματος. Αυτόν απέκτησαν οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, γι' αυτό μας έδειξαν το Θεό.

- Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός χρησιμοποιεί ένα ωραίο παράδειγμα για να καταδείξει την ύπαρξη του Θεού. Λέγει πως αφού όλα τα όντα έχουν δημιουργηθεί κάποιος τα έφτιαξε, επομένως αυτός που τα έφτιαξε είναι ο Θεός. Δεν μπορεί να έγιναν από μόνα τους.
- Η απάντηση στην απορία "αν υπάρχει Θεός" είναι διάσπαρτη σε όλη την κτίση. Η ύπαρξη όλου του συμπαντικού κόσμου, η συνοχή, η τάξη, η αρμονία και το μεγαλείο του, όλα αυτά είναι διαχρονικός και διαπρύσιος κήρυκας ότι υπάρχει Θεός.
- Ο Μ.Βασίλειος θα πει ότι η κτίση ολόκληρη "σιωπῶσα βοᾷ τον ἑαυτῆς κτίστην καὶ κύριον". Μόνο ένας κακοπροαίρετος δεν μπορεί να αντιληφθεί το κήρυγμα αυτό της φύσεως.
- Αλλά, για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους, δεν είναι μόνο η ζωντανή μαρτυρία του κτιστού κόσμου που μας περιβάλλει και που μας "διηγείται" την ύπαρξη και την παρουσία του Θεού. Έχουμε ο καθένας ακόμη και μέσα του την πληροφορία για το Θεό. Ο ιερός Δαμασκηνός το λέγει σαφέστατα: "ἡ γνῶσις τοῦ εἶναι θεόν φυσικῶς ἡμῖν ἐγκατέσπαρται". Μέσα η φύσις μας φέρει την πληροφορία περί της υπάρξεως του Θεού.
- Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους Επιστολή (1,19) λέγει: "Διότι τό γνωστόν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστίν ἐν αὐτοῖς· ὁ γάρ Θεός αὐτοῖς ἐφάνέρωσε·"
- Ὅποιος ἔχει απορία αν υπάρχει Θεός ας ρωτήσει με ευθύτητα και ειλικρίνεια την καρδιά του και θα πάρει την απάντηση ότι "ἔστι Θεός"
- Επίσης ο Θεός μας φανερώθηκε μέσα από το κήρυγμα των Προφητών στην Παλαιά Διαθήκη. Ὄταν δε ἦλθε το πλήρωμα του χρόνου ενηθρώπησε ο ἴδιος. Επομένως ο ἴδιος ο Θεός που υπάρχει μας αποκαλύπτεται εν χρόνῳ.
- Για την μη ύπαρξη του Θεού δεν έχουμε αποδείξεις, ούτε καν ενδείξεις. Για την ύπαρξη αντιθέτως του Θεού δεν έχουμε ενδείξεις απλά, αλλά αδιάσειστες αποδείξεις.
- Αποδείξεις περί του Θεού υπάρχουν και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη Του και την παρουσία Του σε ένα λογικό, καλοπροαίρετο και αντικειμενικό άνθρωπο. Αυτές είναι οι:
 1. Κοσμολογική απόδειξη
 2. Τελολογική απόδειξη
 3. Ψυχολογική απόδειξη
 4. Ηθική απόδειξη
 5. Ιστορική απόδειξη